

Samenvatting preek 19 juni – Doop met de Heilige Geest
(Schriftlezingen: Handelingen 2 vers 1-4, 10 vers 44-48, 19 vers 1-7)

De inhoud die nu volgt is niet *het* antwoord op allerlei soorten vragen. *de* manier van spreken. Het is de weergave van een eigen zoektocht.

De Bijbelgedeelten

Kenmerkend voor de doop met de Heilige Geest is dat het niet zozeer betrekking heeft op een individu, maar dat het de groep aangaat: Zoals in Handelingen 2 wordt er een nieuwe gemeenschap gesticht. Vanuit Handelingen 10 is op te maken dat het de grenzen over gaat: niet alleen Joden, maar ook heidenen. Uit Handelingen 19 is te concluderen dat het om verdere inwijding kan gaan. Ook is het te zien als een ervaring. Het is afkomstig van de Geest, maar het valt niet samen met het komen van Zijn persoon.

Doop

Wat is nu het verband met de doop? Een volgend onderscheid kan gemaakt worden: doop in de naam van de Heilige Geest en doop met de Heilige Geest. Het eerste krijg je als je gedoopt wordt en heeft betrekking op de bekering en geloofsgroei. Het tweede is een gezamenlijke bewustwording. Het is geen must, maar het maakt ons van het geloof bewust.

Waarom wordt het dan 'doop' genoemd? Dat heeft te maken met dat er soms zo in de Bijbel over gesproken wordt. Het staat dan voor een term in algemene zin, waarmee onderdompelen of ondergaan wordt bedoeld. Het zou dan niet zozeer iets te maken hoeven te hebben met de waterdoop, al kan het wel samen op gaan.

Concreet

Doop met de Heilige Geest richt zich op specifieke situaties. Er is een missionaire drive en mensen komen nader tot elkaar, barricades worden opgeheven (Handelingen 10). Concreet toegepast op onze gemeente: wat zou er gebeuren als de Geest kerkelijke eenheid gaat bevestigen?

Wanneer we het betrekken op de maatschappij kunnen we denken aan vluchtelingen. Sommigen onder hen zijn Christen. Kan de grensvervaging tussen Jood/Heiden ook worden toegepast op autochtoon/allochtoon?

Vanuit Handelingen 19 is verdere inwijding een aandachtspunt. In onze tijd zijn er veel mensen die wel open staan voor het geloof, maar het blijft vaag en onduidelijk. Wat zou er gebeuren als zij meer worden ingewijd in de kernen van het Christelijk geloof en de Geest dat gaat bevestigen? (dat geldt overigens niet alleen voor onkerkelijken, maar ook voor mensen die naar de kerk gaan).

Tot slot

Tenslotte: de doop met de Heilige Geest kunnen we niet zelf oplossen. Het overkomt ons. Wel kunnen we ervoor openstaan. Dat kan door het een kans te geven en daar te zijn waar de Geest zich laat zien. Dan zullen we elkaar meer gaan verstaan en samen ervaren dat de Geest 'over alle vlees is uitgestort'.

Ds. Lennart Hoftijzer