

One love: identiteit, geloven en gender (Jeugddienst 16 april 2023)

Schriftlezingen: Genesis 1 vers 26 t/m 31 en Galaten 3 vers 25 t/m 29

Samenvatting van de preek

Het doel van deze preek is om ruimte te creëren voor gesprek en het onderwerp te verbinden aan het geloof. Genesis 1 en Galaten 3 vormen hierbij als het ware twee gesprekspartners.

Genesis 1

'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (vers 27).' Op basis van deze woorden kunnen we vaststellen dat het mannelijke en vrouwelijk geen menselijke constructie is, maar een gegeven door God. Het is zelfs zo dat God mannelijk en vrouwelijk is. In de weerspiegeling van Gods beeld zijn er twee mensen nodig die zich tot elkaar verhouden om samen beelddrager van God te zijn.



LHBTI

Sinds de zondeval staat de man/vrouw-verhouding onder druk en in deze tijd staat het ook ter discussie. Dit heeft vooral te maken met de stemmen die te horen zijn vanuit de LHBTI-community. Wanneer deze gemeenschap teruggebracht wordt tot cijfers, ontstaat globaal het volgende beeld:

- 1 op 10 de mensen is homo, lesbi of bi-seksueel (LHB)
- 1 op de 250 mensen is transgender (T)
- 1 op de 200 mensen voelt zich niet mannelijk of vrouwelijk (I)
- 1 op de 25 mensen zegt zoekende te zijn of beweegt zich tussen het mannelijke en het vrouwelijke (Q)

Deze cijfers zijn niet terug te brengen tot 'iets van deze tijd' of 'iets tussen de oren'. Het gaat bij veel mensen om een manier van zijn. Wel is het zo dat de discussie rondom gender vooral speelt rondom de groepen T, I en Q en dus niet bij iedereen die worstelt met de eigen geaardheid.

Herken je jezelf in één van deze groepen? Durf het dan aan om iemand in vertrouwen te nemen en samen te zoeken naar een weg; zonder oordeel, met een biddend hart en een open Bijbel. Herken je jezelf hier niet in? Dan hoef je ook niet te twijfelen of je wel man of vrouw bent. Ook als je jezelf niet echt een 'man-man' of een 'vrouw-vrouw' voelt. Het onderscheid tussen gender en sekse kan helpend zijn om dit voor jezelf te accepteren. Bij sekse gaat het om biologische kenmerken en bij gender gaat het om eigenschappen en gedrag, al dan niet aangeleerd en cultureel bepaald. Hier zit echter wel een discussiepunt. Niet al het mannelijke en vrouwelijke is namelijk aangeleerd is of cultureel bepaald, maar dat wordt soms wel beweerd.

Keuzevrijheid

Aan de ene kant is het geen probleem als we niet helemaal passen in het stereotype beeld van een man of een vrouw. Aan de ander kant hoeven we er ook geen probleem van te maken. Je hoeft niet te kiezen, maar wees gewoon wie je bent. In deze tijd lijkt het alsof je wel moet kiezen. Dit heeft er mee te maken dat we vandaag de dag heel veel waarde hechten aan keuzevrijheid. Het klinkt leuk, maar je wordt er vaak knettergek van. Je wordt teruggeworpen op jezelf, omdat je het zelf maar moet uitzoeken. Door deze manier van denken wordt de discussie rondom gender uitvergroet. Een dieperliggende oorzaak is de ontkenning dat je bij voorbaat al iemand bent, nog voordat jij het zelf hebt ontdekt of uitgevonden (Psalm 139). Daardoor zijn we als een cavia in een spelbak geworden: kies zelf in welk hokje jij past! Dit levert veel keuzestress op, waardoor mensen in een identiteitscrisis terecht kunnen komen.

Galaten 3

Hoe kunnen we in deze tijd dan toch onze richting bepalen? Een woord van Paulus zou ons erbij kunnen helpen. In Galaten 3 vers 28 zegt hij: '... daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus (vers 28).' Je relatie met God is dus nog meer doorslaggevend voor wie je bent dan je sekse, gender of seksuele voorkeur. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die

jouw identiteit vormen. Daarbij is de keuzevrijheid slechts een onderdeelje is van een veel groter geheel die bepalen *hoe* je bent, terwijl jouw geloof in God je uiteindelijk vertelt *wie* je bent.

Wie ik ben ...

- Eigen keuzes
- Ervaringen
- Opvoeding
- Karakter en aanleg
- Geslacht
- Geloof in God

