

*Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft
(Kol. 3:16b)*

Lievelingslied van Teuna van Vugt

In Rijswijk zingt men graag. Natuurlijk wordt er gezongen tijdens de kerkdienst en er zijn ook verschillende koren actief. De kerkhervormer Luther heeft eens gezegd, zingen is twee keer bidden. Muziek is dan ook een belangrijk onderdeel van het christelijk geloof. Christelijke muziek is er in allerlei genres, van psalmen begeleid door een orgel tot aan hits die een plek hebben gekregen in de Nederlandse top 40. Om elkaars geloofsbeleving te leren kennen, willen we regelmatig iemand vragen naar zijn of haar lievelingslied. Dit keer aan Teuna van Vugt.

Teuna van Vugt is opgegroeid in Uitwijk, maar ging in Rijswijk naar de basisschool en woont hier nu sinds haar 20^e. Ze is moeder van 3 kinderen en meerdere pleegkinderen. Zingen doet Teuna graag in de kerk of op de gesprekskring, alleen de laatste tijd vindt ze het niet zo mooi klinken vanwege haar longen. Vroeger kon Teuna goed zingen, ze was zelfs voorzanger op school. Ze heeft ook op een meisjeskoor en de zang gezeten. Ze vindt veel liederen mooi. Ze dacht altijd dat ze het liefst opwekkingsliederen zong, maar ze vindt het prachtig als het orgel klinkt en zou graag uit volle borst mee willen zingen met de psalmen en gezangen. Haar lievelingslied is 'Op bergen en in dalen, ja overal is God'. Dit zong haar moeder regelmatig en dat is haar altijd bij gebleven. God is er altijd bij, waar je ook bent en waar je ook heengaat. Het is altijd van toepassing, maar vooral nu in deze tijd!



1 Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

2 Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor 't gans heelal

3 Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.
Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God

Beluister het lied via deze [link](#)