



Zondag 31 december 2017

Ochtendienst: 9.30 uur

Voorganger : Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht
Organist : Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 12: 1, 3
Schriftlezing : Jesaja 52: 7-10 en Marcus 1: 9-20

Avonddienst: 18.00 uur

Oudejaarsdienst + herdenking overledenen

Voorganger : kand. M. Bil
Organist : Miranda Duizer
Aanvangslied : OTH 125:1
Schriftlezing : 2 Kon. 4:8-20 en 2 Kon. 4:21-37

Maandag 1 januari 10.00 uur

Predikant : ds. Noordam, Nieuwendijk
Organist : Rien Pullen
Aanvangslied : OTH 170
Schriftlezing : Mattheüs 28: 1 t/m 10 en 16 t/m 20
Tekst : Mattheüs 28: 20

Kindernevendienst

31 dec. Onderbouw: Jennie en Marit, Middenbouw: Wendy en Thom, Bovenbouw: Caroline
1 jan. Geen KND
7 jan. Onderbouw: Hanneke en Danine, Middenbouw: Dieke en Joost, Bovenbouw: geen KND

Crèche

31 december: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers
1 januari: **Geen crèche**
7 januari: Gerlinda Kant, Charonne Kant, Estelle Kant

Oudejaarscollecte: 1 collecte: Kerkrentmeesters

Collecte 1 januari: 1. Diaconie pl. Jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud Kerk

Kerkauto: Kerkauto Oudejaarsdag: Hille Hooghiemstra, tel. 44 26 86

Kerkauto Nieuwjaarsdag: Wim Duizer, tel. 44 16 87

Kerkauto volgende week: 's morgens: Wim Duizer, tel. 44 16 87, 's avonds: Ko Kraaij, tel. 44 28 25

Bijbelleesrooster

Een dag, een week of zelfs een jaar is zomaar voorbij. De tijd vult zich met familie, vrienden, werk, hobby's of andere zaken die om aandacht vragen. Hoe vaak nemen we de tijd om stil te staan bij waar het in het leven echt om gaat?

Met dit Bijbelleesrooster reiken we u voor iedere dag in 2018 een Bijbeltekst aan. Het leesrooster zet u even stil; een rustpunt in de hectiek van alledag. U komt bekende en minder bekende teksten tegen om een moment over na te denken.

Ik hoop dat de woorden uit de Bijbel u bemoedigen, inspireren en uitdagen.

Zondag 31 december: Jeremia 33: 12-26, Maandag 1 januari: Psalm 1, Dinsdag 2 januari: Habakuk 1: 1-11, Woensdag 3 januari: Habakuk 1: 23 - Habakuk 2: 4, Donderdag 4 januari: Habakuk 2: 5 - 20, Vrijdag 5 januari: Habakuk 3: 1-19, Zaterdag 6 januari: Romeinen 1: 1-15
Zondag 7 januari: Romeinen: 1: 16-32

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties voor onze verjaardagen en de goede wensen voor de feestdagen.

Wij wensen u allen een gezegend 2018.

Hartelijke groet, Rien en Co Pullen.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis verblijft: mevr. C. Westerlaken, Kruisstraat 21, 4284 EB.

Aankondiging collectebonnenverkoop

In verband met Nieuwjaarsdag zal de collectebonnenverkoop niet zoals u gewend bent op de eerste maandag van de maand plaatsvinden, maar deze keer op de tweede maandag van de maand, 8 januari, tussen 20.00 uur en 21.00 uur.

U kunt ook tussentijds collectebonnen bestellen door contact op te nemen met Mark van Berchum (collectebonnen@hervormdrijswijknb.nl, 0183-850879, De Hoepelmaker 2).

Groet uit Katwijk

Graag willen Betsy en ik u en jou bedanken voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen die we de afgelopen weken ontvingen. Ik had niet verwacht nog zoveel kerstkaarten uit Rijswijk te krijgen. Fijn om al die mooie wensen te lezen, hartelijk bedankt daarvoor.

Wij vonden het een rare ervaring om na 7 jaar Rijswijk ineens weer in een heel andere plaats te wonen en werken. Gelukkig is de overgang goed gegaan en voelen we ons al best wel goed thuis. We merken dat het evangelie bindend werkt: ook al ken je andere broeders en zusters nog niet lang, je voelt je al gauw verbonden omdat we leven uit dezelfde genade van Jezus Christus en dezelfde Vader in de hemel hebben. Ook van Elise en Maarten is de overgang goed gegaan en ook zij zijn al aardig gewend op hun nieuwe school en in hun nieuwe woonplaats. Dirk combineert het leven doordeweeks in Rijswijk en Gorinchem met weekenden in Katwijk, wat gelukkig ook goed gaat.

Ik wens u en jou een goede jaarwisseling en een gezegend Nieuwjaar. Elk nieuw jaar brengt ons dichterbij de komst van onze Heer! Een hartelijke groet vanuit Katwijk,
Familie Heikoop

Van de Handwerkgroep

In het nieuwe jaar beginnen we weer op 11 januari in de Maaszaal van de kerk. Vanaf 13.00 uur bent u weer van harte welkom.

Thuisgekomen en bloemengroet

De heer G. van Rijswijk, Van Ballegooijenhof 7, 4284 VL, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij krijgt de bloemengroet van de gemeente.

Personalia Gereformeerde Kerk

Simon Branderhorst (Lijster 6, 4284 XK) is onverwachts opgenomen in het Jeroen Boschziekenhuis (A2 Zuid kamer 16, Postbus 90153, 5200 ME Den Bosch).

John Treffers (Dorpsstraat 51a, 4284 EG) en Rika Smits-Groenevelt (Maasdijk 36, 4284 VB) zijn beiden thuis aan het revalideren na een operatie.

PCOB afd. Giessen-Rijswijk

Woensdag 3 januari 2018 is er een ledenbijeenkomst in de Nijenburcht, Koperwiek 51 in Rijswijk.

Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Deze middag komt de heer Sanders uit Sprang-Capelle ons vertellen over de ontwikkeling in de tuinbouw 'In het verleden tot heden'; over de tuinbouwontwikkelingen in de westelijke Langstraat gedurende 100 jaar, met alle ups en downs.

Er wordt o.a. gesproken over de crisis in de dertigerjaren, de oorlog, de watersnood, en de overgang naar het kweken van exotische groentesoorten en pompoenen.

Laat u verrassen, werkelijk een prachtig verhaal!

Ook niet-leden zijn van harte welkom.

PCOB afd. Giessen-Rijswijk, Goos van Herpen, secretaris

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe

Informatie voor de nieuwsbrief dient **uiterlijk vrijdagmiddag 17.00 uur ingeleverd te worden.**

Bij voorkeur per e-mail nieuwsbrief@hervormdrijswijknb.nl

Of op papier bij: Ank van de Kooij, Van Ballegooijenhof 23, tel. 44 28 96

Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

PROJECTLIED KERSTPROJECT 'VERTEL HET MAAR' 2017

*Melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).
Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.*

Zondag 31 december 2017: Mattheüs 12:38-45

Projectthema: Zie jij Gods liefde?

Refrein:

Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

Coupletten:

Als Jezus rondgaat door het land
ontmoet Hij soms veel tegenstand.
Een teken wil men, en Hij geeft
wat Jona in de vi-is beleeft.

Zo zal Hij in de aarde zijn,
drie dagen, maar dan leeft Hij weer!
Zo geeft Hij hoop, Hij onze Heer,
om voor altijd bij He-em te zijn.

31 december – Mattheüs 12:38-45 : Zie jij Gods liefde?

Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Ze willen een teken, een bewijs zien.

Dan verwijst Jezus naar Jona. Jona zat drie dagen in de vis.

Daar ontdekte hij dat Hij Gods redding nodig had. Jezus verwijst in dit Bijbelgedeelte naar zijn dood en opstanding.

Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de Redder.

Uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in de wereld zal Hij sterven aan het kruis en na drie dagen opstaan.

Alleen door Hem kan er redding plaatsvinden. Het symbool van Kerst, de reddingsboei heeft pas echt zin als deze verbonden is met het anker, het teken van hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen. Een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof.

Dit anker is gemaakt van hout uit de zee, hout gevuld met Zijn liefde. Hout dat wijst naar de kribbe en het kruis.